



Verder o.a. in deze Star

In gesprek met ...

Trix van der Bij spreekt met Anton Vogelzang

De ondernemer aan het woord

Ike Visser over zijn Ikeair

Maatschappij van Weldadigheid

Nieuws vanuit Huis Westerbeek

Welstandsnota koloniehuisjes

Verder

Ter eere van ... – Dakloze ooievaar –

De Tuinen – Vooral tevreden dorpen

AGENDA

Elke zaterdag in de even weken

Biologische markt naast De Koloniehof

Zondag 3 augustus

Koloniezomermarkt op De Koloniehof

Weekend 13 en 14 september

48e Corso met als thema Kinderboeken

Vrijdag t/m zondag 10 t/m 12 oktober

Souvenirs van Eeuwen op De Tuinen

Zondag 30 november

Koloniewintermarkt op De Koloniehof

Voorrang aan Frederiksoord

FREDERIKSOORD – We hopen dat De Star ook dit keer voor de lezer weer een verrassende inhoud biedt. Zelf zijn we steeds weer verbaasd hoe snel het nieuwe bulletin volgeschreven raakt. We merken dat ook veel mensen buiten het bezorgingsgebied van De Star toch een manier weten te vinden om het blad in bezit te krijgen.

De familie Jansen van het hotel Frederiksoord blijft gelukkig bereid als afhaalstation te functioneren.

Ook in De Koloniehof ligt een stapeltje voor de belangstellenden. Voor de mensen die De Star digitaal ontvangen hebben we een nare boodschap. Door

een crash van de computer van Jan Jansen zijn hun e-mailadressen verloren gegaan. We hebben van alles geprobeerd maar zonder resultaat. Een nieuwe aanmelding via star.frederiksoord@home.nl is de enige oplossing.

Dit keer ook een artikel van Wil Schackmann, de auteur van onder andere De Proefkolonie. Wil was zo enthousiast over ons bulletin dat hij spontaan aanbod een artikel voor De Star te schrijven. We zijn daar uiteraard erg blij mee.

De openingsfoto is gemaakt door Sietske Frieswijk-Bouma. Een mooi beeld van de manier waarop een catastrofe voor de familie ooievaar is voorkomen. Dank aan iedereen die zich ingezet heeft.

Hijlco Komen en Jan Jansen

Ter eere van ons doorluchtig voorzitter

FREDERIKSOORD – Waar komt de naam Frederiksoord eigenlijk vandaan? Wil Schackmann schreef ons daarover het volgende.

Als op maandag 22 juni 1818 de Commissie van Weldadigheid, onder voorzitterschap van prins Frederik, besluit om een proefkolonie op te richten, is er daarvoor nog geen land en geen naam. Land is er twee maanden later als het landgoed Westerbeeksloot is aangekocht. De op te richten kolonie heet dan de volksplanting Westerbeeksloot. Of, om aan te duiden dat er nog veel meer koloniën moeten volgen, de moeder-kolonie.



Het ongeveer 800 meter brede gebied tussen de Vledderweg, nu Majoor van Swietenlaan, en de Aa wordt afgestoken; wegen worden aangelegd, huis-

jes gebouwd. Begin oktober worden aan de leden van de commissie de Concept-reglementen voor de volksplanting Westerbeeksloot voorgelegd, ook aan Christianus Nieuwenhuis. Hij is 45 jaar, arts te Amsterdam en schrijver. Hij stelt voor de naam Westerbeeksloot te veranderen 'ter eere van ons doorluchtig voorzitter'.

Op 23 oktober 1818 publiceert de Maatschappij van Weldadigheid een lang artikel over de oprichting van de proefkolonie in de Staatscourant, dat eindigt met de zin: 'Eindelijk heeft de commissie, met erkenning vervuld jegens den Vorst, onder wiens invloed en ... **Vervolg op pagina 2** ▶

De ondernemer aan het woord

Ike Visser

Ik ben nog niet op het erf gestopt of Ike staat al in de deuropening om me welkom te heten. Zodra ik aan de keukentafel zit begint hij al te vertellen, terwijl de thee wordt klaar gemaakt. In feite hoef ik niets te vragen. Ik luister en geniet.

'Als klein kind was ik beducht voor een ballon: een veel te grote ballon en een te kleine mand.'

Toch zag ik later een toekomst in de luchtvaart bij de zendingsorganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) als bushpilot. Als bushpilot onderhoud je een luchtbrug in moeilijk toegankelijke gebieden. Nadat ik mijn opleiding had afgerond en mijn vliegbrevet gehaald, blokkeerde helaas de daadwerkelijke uitzending door gebrek aan support. Met mijn vliegbrevet op zak melde ik mij, als alternatief, bij Fokker. Ik kreeg de opdracht het Aircraft Operating Manual (AOM) te schrijven voor de Fokker 100. Het AOM is een soort bijbel van het vliegtuig. Door mijn kennis van de Fokker 100 leek een logische vervolgstap om Flight Instructeur te worden bij de KLM. Maar hoe aantrekkelijk de luchtvaart wereld ook mag zijn, ik nam afscheid en ging mij richten op de organisatie van een zendingscongres voor 10.000 jongeren genaamd MISSION'90.

Daarna vestigde ik mij in Zorgvlied, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dwalend over het Doldersumseveld zag ik opnieuw weer een iets te grote luchtballon landen. Door de onmogelijke plek van landing, midden op het Doldersumseveld, bood ik de piloot mijn hulp aan. Met mijn Landrover heb ik de piloot en materieel weer naar de verharde weg gekregen. Dit leverde mij een gratis ballonvlucht op, waar ik deze keer niet voor bedankte. Toen nog niet beseffende dat deze ballonvlucht de start van mijn eigen ballonvaartbedrijf zal gaan zijn en mijn terugkeer naar de luchtvaart. Ik werd er door gegrepen en nog steeds geniet ik elke keer, wanneer ik in de lucht ben. Het is een wonderlijke



belevenis. Je bekijkt de wereld vanuit een totaal andere dimensie.

In 1997 haalde ik mijn brevet en een jaar later startte ik IkeAir Ballonvaarten. Sinds 2003 ben ik in Frederiksoord gevestigd.

Het bedrijf bestaat nu uit een crew van 3 freelance piloten en 15 crew medewerkers en we beschikken over 6 ballonnen. De nieuwste Wereld Natuur Fonds ballon is uitgerust met een energie zuinig systeem, waarmee het de eerste ballon is die daarmee is uitgerust ... heel uniek dus.

In het hoogseizoen (april tot en met oktober) varen we 's avonds vanaf twee uur voor zonsopgang of 's morgens tot twee uur na zonsopgang. Tussen november en maart kunnen we feitelijk de hele dag varen. Dat heeft alles met thermiek te maken.

Het is jammer dat de ballonvaart zo vercommercialiseert. Er zijn ballonnen waarmee 35 mensen in een mand de lucht ingaan. Dat wil ik beslist niet. Ik houd me bij mijn relatief kleine ballon waarmee maximaal 6 á 7 personen per keer vervoerd kunnen worden. Of groepen, maar dan met meerdere bal-

lonnen. Zo kan ik goed contact houden met de passagiers en op al hun vragen ingaan. Het is toch geweldig voortgedreven te worden door de wind en het avontuur op je af te laten komen ... dat beseffen maar weinig mensen dat elke vaart een nieuw avontuur is ... ook voor mij.

Voor de toekomst zie ik mogelijkheden om in Frederiksoord een soort opleidingscentrum te starten voor mensen die het ballonvaren willen leren en gaan uitoefenen als een hobby. Dus met hele kleine ballonnen en niet met een mand maar met een bankje onder de ballon. De wetgeving geeft daar mogelijkheden voor en ik ben er voor gekwalificeerd om de opleiding te geven.'

► Dan neemt Ike me mee naar zijn computerkamer en laat me prachtige foto's zien van de meest interessante plekken van de wereld waar hij met zijn ballonnen is geweest. De foto, varend over de Noordpool vond ik het indrukwekkendst. 'Deze moet in De Star', zei ik. Ike belooft me een paar prachtige foto's per e-mail toe te sturen en ik ben nog niet thuis of ik ontvang ze al. Prachtige beelden, maar ik blijf bij mijn keuze: De Noordpool!

Jan Jansen

► **Vervolg van pagina 1** ... geleide de eerste kolonie gevestigd is, en wensende zoo de kolonisten zelve als geheel de natie, tot in de nageslachten, aan deze naauwe verpligting jegens Hoogstdezelven en geheel het Koninklijk Huis, dankbaar te herinneren, vastgesteld, dat die kolonie voortaan den naam zal dragen van FREDERIKS-OORD.'

Zes dagen voor de eerste bewoners arriveren heeft de nederzetting een naam. Het streepje tussen 'Frederiks' en 'oord' is in de daaropvolgende jaren geruisloos van het toneel verdwenen.

Wil Schackmann,
schrijver van De proefkolonie

Dakloze ooievaars weer thuis

Het ooievaarspaar dat al jaren op het nest tussen de Van der Meulenweg en de Aa huisde, heeft weer 'een dak boven het hoofd'.

Het oude nest was door de vorige eigenaar onbewoonbaar verklaard en neergehaald. Een aantal bewoners heeft een nieuw en nu wel bruikbaar nest van het lokstation in De Wijk gehaald en kreeg het benodigde paalwerk van de Maatschappij van Weldadigheid die ook voor een machine zorgde die het nest in de lucht kon krijgen.

Na een dag noeste arbeid onder toezicht van de ooievaars in het aanpalende land, ging het nieuwe huis de lucht in.

Nog voordat het goed en wel stond was de eerste bewoner weer geland op zijn of haar nieuwe woning!

In gesprek met... Anton Vogelzang

FREDERIKSOORD – Op een stralende woensdagmorgen ga ik buurten bij Anton Vogelzang, die met zijn vrouw Marieke verstoppt achter De Menning op de Hof in Wilhelmina's oord woont, zoals hij die plaatsnaam nog ouderwets uitspreekt. Ze zijn nog volledig zelfstandig, al kunnen ze deelnemen aan activiteiten in De Menning, en er boodschappen doen in het door vrijwilligers gerunde winkeltje, zodat ze niet afhankelijk hoeven zijn van auto, fiets of aardige kinderen en kennissen. Anton is niet best meer ter been, en dat is niet zo gek gezien zijn levensgeschiedenis..

Hij is geboren in 1922 en van zijn vijfde tot zijn veertiende naar school gegaan. Toen was hij wel uitgeleerd vond hij, en meldde zich bij de

Maatschappij van Weldadigheid, waar ze graag sterke jongens in dienst namen. Het Sterrebos, dat toen nog een echt park was, moest worden aangeharkt en onderhouden; de huidige inzichten in ecologische bosbouw waren nog ver weg. Bos was óf park, óf productiebos, en werd ook gebruikt om zandverstuivingen vast te leggen, zoals in Berkenheuvel of het Aekingerzand bij Appelscha.

Om meer van land- en bosbouw te weten te komen ging Anton toch weer 's avonds naar school, daar zorgde de Maatschappij wel voor.

Hij haalde een reeks diploma's, die hij allemaal netjes bewaard heeft, onder andere een diploma algemene landbouwkunde, eentje voor boomteelt, en zelfs een melkdiploma is erbij. Soms werd een cursus in Steen-

wijk gegeven omdat er hier niet genoeg deelnemers waren. Dan werden 'onze' jongens met de bus gebracht: dikke pret, maar verder was er weinig tijd voor ontspanning.

Pas na zijn dertigste is Anton getrouwd met zijn Friese Marieke. Ze kwamen in Boschoord te wonen aan een zandpad in kolonie 7. In die tijd werkte hij aan de beplanting van de weg Oosterwolde -Veenhuizen, met eikebomen van eigen kweek, en later ook in Zuidwolde tot tegen Slagharren aan. Hij was voorwerker, hield toezicht als opzichter, en werd door de Maatschappij zeer gewaardeerd.

In 1937 was hij daar al in dienst en pas in 1982 vertrok hij: met eer!

Door Tine Hettema, toen loco-burgemeester, werd hem een zilveren medaille uitgereikt voor 45 jaar trouwe dienst: een lintje van de ko-

ningin! Met het koninklijk huis had hij al eerder te maken gehad: toen prinses Juliana zich verloofde met Bernhard kwamen zij samen de werken van Weldadigheid van haar voorouders bezichtigen, waaronder ook de school. Anton was op de schooltuin bezig en hij mocht met zijn kameraden zwaaien toen het stel langskwam. Zo zagen zij van dichtbij de mensen voor wie hij in Den Haag met zijn moeder aan de stoep stond in het gedrang zowat verpletterd werd.

Wat ik natuurlijk ook vertellen moet is dat ik van een heerlijk kopje koffie werd voorzien door Marieke in haar zonnige doorzonkamer. maar als ik alles zou uitschrijven wat Anton me die morgen vertelde. dan zou De Star vol zijn, wat niet de bedoeling is. Een gezellige ochtend had ik wel; bedankt lieve mensen!

Trix van der Bij



Vooral tevreden dorpen

De presentatie van het dorpsbelevingsonderzoek op 25 maart in Ons Dorpshuis leverde veel op. De grote belangstelling van de burgers was tekenend voor de betrokkenheid van de inwoners, de aanwezigheid van burgemeester en wethouder was stimulerend en de resultaten waren aansprekend.

In Wilhelminaoord waren nog wel wat verbeterpuntjes ontdekt zoals een betere brink en meer voor jongeren. Voor beide dorpen was verbetering van de verkeersveiligheid een veel genoemd punt, en natuurlijk het ontbreken van een winkel en pinautomaat. Maar verder viel vooral op dat de bewoners erg te spreken waren over hun woonomgeving. Vooral het Sterrebos mag niet klagen: het werd veruit het vaakst genoemd als mooiste plek. Rust en ruimte, de natuur, het historische

karakter en het Corso werden goed beoordeeld en als kenmerkend voor het gebied gezien.

Wat natuurlijk niet goed was, was dat 40% niet bekend is met De Star terwijl die toch huis-aan-huis wordt verspreid. Misschien de burens toch even zeggen dat je beter eerst kunt kijken wat er tussen zit voordat je de reclamefolders als één stapel bij het oud papier gooit?

Meer informatie over de uitslagen van het onderzoek is na te kijken op www.dorpsgemeenschap-fw.nl, de site van de Dorpsgemeenschap Frederiksoord/Wilhelminaoord, initiatiefnemer van het onderzoek. Hulde voor de DFW, die nu genoeg achtergrondinformatie heeft om met verschillende partijen te komen tot opheffing van de minpuntjes en vooral ook tot vasthouden van wat mooi en goed is. En, zo bleek, dat is heel veel!

Welstandsnota voor koloniehuisjes

Door de Gemeente Westerveld is mede in overleg met het Drents Plateau het definitieve concept van de Welstandsnota voor de koloniewoningen in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid in de gemeente Westerveld vastgesteld.

De inspraakronde is achter de rug en

heeft nauwelijks geleid tot bijstellingen. De raad moet het stuk nu nog behandelen en accorderen. De reden om een aparte nota over koloniewoningen in ons gebied te ontwikkelen is dat steeds meer de bijzondere waarden van het gebied worden onderkend, en die waarden ook voor de toekomst behouden moeten blijven.

Wat staat er nu in die nota? Vooral bepalingen: bepalingen over de hoofdvorm, het materiaalgebruik, de detaillering, de kleurstelling, de uitbreidingsmogelijkheden en de erfrichting van koloniehuisjes. De bepalingen gelden voor alle koloniehuisjes, of die nu tot het bezit van de Maatschappij van Weldadigheid behoren of privé-bezit zijn. Die bepa-

lingen zijn overigens wel verschillend voor de drie categorieën die in de nota worden gehanteerd: beschermde koloniewoningen, niet beschermde bestaande koloniewoningen en nieuwe koloniewoningen in linten met bestaande woningen.

Voor wie meer wil weten: de nota ligt ter inzage bij de gemeente.



Nieuws vanuit Huis Westerbeek

Verplaatsing agrarisch bedrijf

De contracten voor de verplaatsing van het agrarisch bedrijf uit de bebouwde kom van Wilhelminaoord zijn inmiddels getekend. In het voorstel aan de gemeente voor de invulling van het terrein is een viertal starterswoningen opgenomen. Op bijgaande schets een impressie.

Presentatie Kolarin

Op 23 april werd in De Koloniehof aan de vrijwilligers van De Koloniehof en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Drents Archief het programma Kolarin gepresenteerd: het programma waarin alle bewoners van de koloniën zijn opgenomen. Op 25 mei heeft in Veenhuizen tijdens een 'nazatendag' de officiële presentatie plaatsgevonden, waarbij ook de pers was uitgenodigd. De laatste van de vrijwilligers die zich sinds 14 januari 1992 (!) hebben ingezet om het bestand gevuld te krijgen, zijn op

23 april door Jan Mensing in het zonnetje gezet: Annie Bollen, Ben Buisink en Corrie Leonhardt. Verdiend!

Gratis juiste verf voor koloniehuisjes

In de vastgestelde Welstandsnota voor koloniehuisjes, waarover elders in dit bulletin meer is geschreven, zijn o.a. eisen betreffende de kleurstelling opgenomen.

Om het de bewoners van koloniehuisjes aangenamer te maken, is besloten eenmalig de juiste verf ter beschikking te stellen. Inderdaad: gratis. U wordt binnenkort geïnformeerd hoe u de verf kunt verkrijgen.

Huisje casco gereed

Zoals het nu lijkt te gaan, is het huisje aan de M.A. van Naamen van Eemneslaan voor de bouwvakvakantie in casco gereed. De eerste belangstellende heeft zich inmiddels al gemeld.

Buiten de Aarde

Op 3 mei is door mevrouw Werring van de Culturele Commissie van de gemeente Westerveld de nieuwe expositie in de beeldentuin van De Koloniehof geopend.

Het thema van dit seizoen, Buiten de Aarde, is door de kunstenaars op heel verschillende manieren ingevuld. Er is werkelijk voor iedereen wel iets te zien wat aanspreekt. Een heel kleurrijk en boeiend schouwspel; zeker de moeite waard om ook met gasten eens te bezoeken. Ook de nieuwe expositiezaal is in gebruik genomen. Prachtige houten kunstwerken en fraaie schilderijen waren de maand mei te bewonderen. Per maand exposeren er andere kunstenaars.



De Tuinen, een trekker!

Duizenden bezoekers kwamen op 3 en 4 mei op de Lentefair van de Gehandicaptentuin af. Het prachtige terrein van De Tuinen met zijn vele voorzieningen kon het grote aantal bezoekers echter goed aan.

En met de diverse bijgeplaatste pagodetenten was het schouwspel nog feestelijker dan normaal. Door vrij-

willigers is er heel veel gedaan om het terrein aan te passen en delen nieuw in te richten om daarmee de bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn. Volop tevreden gezichten. De vele tientallen standhouders waren uiteraard ook zeer te spreken over de geboden faciliteiten. Wie het heeft gemist: volgend jaar weer in het eerste weekend van mei. Noteren dus.



ONTWERP, OPMAAK EN DRUKWERK



SPONSOREN VAN DE STAR



stichting
maatschappij
van
weldadigheid

UITVAARTVERZORGING KIERS



't Krubenhuis



Beautycenter
Frederiksoord
Schoonheidssalon
Tef. 0521 - 381866



TANKSTATION MENCER

